

De Grote Vliegveld-Restaurant-Test deel 1

Waar vlieg je met een vliegtuig naar toe? Juist: naar een vliegveld. En wat doe je daar? Een fiets huren? Integendeel! Je loopt soepel langs het terras, trekt een gezicht alsof je met een heel belangrijke aeronautische operatie bezig bent, en wandelt nonchalant het restaurant binnen. Je bestelt daar een uitsmijter, een glas melk en een kop koffie en stapt boerend weer in je vliegtuig, minimaal een halve kilo toevoegend aan de weight-and-balance-berekening. Jawel, laten we eerlijk zijn: duizenden liters AVGAS verstoken we jaarlijks om honderd kilometer van huis een paar gebakken eieren te gaan eten. Enfin, lol hebben we allemaal wèl. Maar nu, de kwaliteit van het gebodene, hoe staat het daar eigenlijk mee?

Piloot & Vliegtuig ging op onderzoek uit.

Notabene: we hebben de restaurants anoniem bezocht. Sommige een enkele maal, andere meermalen. De indrukken zijn zeer subjectief, al worden ze wel grotendeels onderschreven door een tiental mij bekende vliegers. Hier de eerste serie. Commentaar is welkom. (Wordt waarschijnlijk vervolgd).

Locatie: EHTX, vliegveldrestaurant

- Bediening: vlot, geestig, soepel, lichtgeüniformeerd
- Het gebodene (voedsel): huzarensalade, uitsmijter, 's winters snert
- Kwaliteit: overdadig, ongecompliceerd en lekker
- Het gebodene (drink): koffie
- Kwaliteit: niet altijd op temperatuur, maar oké
- Interieur: recht-toe-recht-aan
- Terras: het beste vliegveldterras van Nederland, heel vliegend Nederland, wat zeg ik: Noordwest-Europa komt er, altijd lekker vol en gezellig
- Totaalindruk na ± tien bezoeken: een must!

Locatie: EHMZ, vliegveldrestaurant

- Bediening: afstandelijk maar correct
- Het gebodene (voedsel): uitsmijter met spek, erwtensoep
- Kwaliteit: heftig en lekker, maar na tuintig van de uitsmijter twee dagen lang elke vorm van dierlijk vet vermijden
- Het gebodene (drink): melk
- Kwaliteit: Zeeuws
- Interieur: Zeeuws, geen flauwekul
- Terras: mooi ruim, prima uitzicht over het veld
- Totaalindruk na vier bezoeken: aanrader (maar niet elke week doen)

Locatie: EHSE, Restaurant 'Het Vliegveld'

- Bediening: geroutineerde serveersters in zwartwit
- Het gebodene (voedsel): uitsmijter ros(bief), bruinbrood hap, maar van de Brabantse levensgenieters verwacht je wat meer
- Kwaliteit: lauwe cola
- Het gebodene (drink): lauwe cola
- Kwaliteit: fantasieeloos, iemand heeft gedacht, we zitten aan een vliegveld, laat ik een vliegtuig ophangen, dan ben ik ervan af, mooi ruim, prima uitzicht over het veld, altijd open
- Interieur: groot en onpersoonlijk, geen typisch luchthavenrestaurant. Dit restaurant had net zo goed langs een snelweg kunnen staan. En dat is trouwens ook zo
- Terras:
- Totaalindruk na vier bezoeken:

Locatie: EHHV, Restaurant 'Het Vliegveld'

- Bediening: traag, chagrijnig en ongeïnteresseerd
- Het gebodene (voedsel): tosti
- Kwaliteit: nat en ongaar, taai
- Het gebodene (drink): koffie
- Kwaliteit: koud en smakeloos
- Interieur: fantasieeloos
- Terras: met nauwelijks uitzicht op het prachtige vliegveld, lelijke kitsch-quasi-klasseke straatlantaarns
- Totaalindruk na zeven bezoeken: totale afrader, deprimerend

Locatie: EHHV, Snackbar 'Clemens' (± 150 meter links van de toren, even over de weg)

- Bediening: altijd vrolijk, sympathiek en efficiënt, maar door grote drukte op zonnige dagen kan het toch lang duren
- Het gebodene (voedsel): het normale frietassortiment
- Kwaliteit: zoals het in elke snackbar zou moeten zijn
- Het gebodene (drink): cola light
- Kwaliteit: lekker koud
- Interieur: snackbarachtig, altijd gezellig gelul van vaste klanten
- Terras: jeugdherbergachtige houten banken, op zonnige dagen allemaal bezet door fietsende kakkers uit het Gooi, helaas geen uitzicht op het veld
- Totaalindruk na tien bezoeken: dik in orde

Locatie: EHTE, Restaurant 'Het Vliegveld'

- Bediening: fijne meiden, lekker losjes
- Het gebodene (voedsel): een lekker boertige uitsmijter, met wat steviger volkorenbrood was het helemaal af geweest
- Het gebodene (drink): gemiddeld bakkie koffie; daar is niks voor, maar ook niks 'teuge'
- Interieur: stoffige vliegtuigmodellen, zoals het hoort
- Totaal: gewoon doen

Locatie: EHLE, Restaurant 'Flantua'

- Bediening: traag maar zeer vriendelijk
- Meest gegeten voedsel: broodjes Cessna, Piper, Beechcraft etc
- Kwaliteit: extreem goed. Heerlijk luchtig Turks brood met, zo te proeven, zelfgemaakte mayonaise, voortreffelijke vleeswaren, verse sla, in prachtige combinaties. Kortom: af, af, af!
- Het gebodene (drink): koffie
- Kwaliteit: gewone restaurantkoffie, wil je er gewone melk in dan komt er heel

- Interieur: vriendelijk een heel karton op tafel grappig, luchtvaartgerelateerd, mooi uitzicht over de baan
- Terras: jammergenoeg helemaal ingebouwd, dus nauwelijks uitzicht op het veld. Kan er niks op het dak?
- Totaalindruk na ± zes bezoeken: regelmatig doen

Locatie: EHLE, Restaurant in de aankomsthal

- Bediening: vriendelijk, professioneel; je kunt merken dat dit onderdeel is van een keten
- Meest gegeten voedsel: soep van Unox zelfbedieningsbar UNOX!
- Kwaliteit: goede koffie verkeerd
- Het gebodene (drink): standaard zoals Hajé, maar met wat vliegtuigfoto's aan de muur
- Interieur: geen, jammergenoeg is op Lelystad gewoon geen goed terras, terwijl er zoveel te zien is. Vroeger zat je achter verveerd perspex, bij Martinair zit je tegen een gevel aan te kijken en bij Hajé mag je niet naar buiten. Hopelijk komt er met het nieuwe museum wat beters op dit gebied
- Terras: niks bijzonders
- Totaalindruk na ± twee bezoeken:

Locatie: EHTW, Restaurant 'In de aankomsthal'

- Bediening: houturig maar vriendelijk, met andere woorden: Twents!
- Meest gegeten voedsel: biefstuk champignons en friet
- Kwaliteit: heerlijk, hier is terecht een koe voor gestorven, vroeger kon je dit in heel Nederland kopen
- Het gebodene (drink): pilsje
- Kwaliteit: Grolsch!
- Interieur: een soort talenpracticum met systeemplafond
- Terras: goed terras, maar behoudens wat zwevers is op Twente helaas niet veel te zien ga er heen als je toch in de buurt bent
- Totaalindruk na ± twee bezoeken:

Locatie: EBZW, Restaurant 'Zwartberg'

- Bediening: Belgisch met zeer strakke truitjes
- Meest gegeten voedsel: vis met puree
- Kwaliteit: dat kun je in Nederland niet krijgen, tenzij je vier keer zoveel wilt betalen
- Het gebodene (drink): pintje
- Kwaliteit: potverpullekes!
- Interieur: mooie uitbouwserrre met ruime blik over het hele prachtige veld, alsmede uitzicht op een gigantische berg mijnafval, die prachtig begroeid is
- Terras: een prima terras, bomen er omheen, benzinepomp voor de deur, dus soms komt Luc Thijs met zijn PC-7 kerosine-lucht over je heen walmen. Even diep inhaleren, dan is het zo weer weg een stukje Frankrijk op minder dan een uur vliegen van Lelystad
- Totaalindruk na ± vijf bezoeken:

Locatie: Nordhorn, EDWN, Restaurant 'Ulla'

- Bediening: Ulla! Gemütlich, streng maar rechtvaardig
- Meest gegeten voedsel: Schweineknödel mit Beilage
- Kwaliteit: volvet, volzout, dus lekker
- Het gebodene (drink): Pilsner
- Kwaliteit: Reinheitsgebot
- Interieur: ongelooflijk hoe snel alles totaal Duits wordt op drie kilometer afstand van de

- Terras: Nederlandse grens een prima, lommerrijk, gedeeltelijk overdekt terras, redelijk uitzicht over het veld
- Totaalindruk na ± drie bezoeken: elke zomer 'n keertje doen

Tekst en foto: Goof Bakker. Uw reacties naar: goofbak@wxs.nl



Soms komen op zondagavond in Stadthohn deze 'Musikanten' langstoeteren.

luchtvaartboeken?

www.airbooks.nl/shop

historie
militaire luchtvaart
studieboeken
burgerluchtvaart
aerobatics